

Santpoort-Velsbroek, januari 2021

## “Geef vandaag voor de kerk van morgen” - Actie Kerkbalans 2021

<< Geachte ....>>

Heeft onze gemeente toekomst? Ja zeker!

2020 was een bizar jaar. Velen van ons hebben de impact van ‘corona’ ervaren. Die pijn en dat verdriet gaan niet zomaar voorbij. Het is echter hartverwarmend om te zien hoe gemeenteleden er voor elkaar (geweest) zijn. En elkaar steunen. Dat is ‘kerk-zijn’. Hoe ziet de kerk van morgen er in Santpoort-Velsbroek uit? Dat weten we nog niet, maar we werken er wel aan. Eind 2020 heeft de kerkenraad een beleidstraject uitgezet dat richting geeft voor de komende vijf jaar. De koers is bepaald en er zijn keuzes gemaakt. In *Kerk Onderweg* (november) las u er meer over. Drie belangrijke keuzes zijn:

- Santpoort en Velsbroek worden één gemeente met twee kerkgebouwen;
- er wordt een nieuwe dominee gezocht voor het Kruispunt in Velsbroek;
- er komt een ‘lichtere organisatie’ met minder ambtsdragers en meer werkgroepen.

In de Bijbel staat: “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.” Dat geeft hoop, moed en kracht om op de ingeslagen weg door te gaan, ook in onze krimpende gemeente. En uw steun is daarbij onmisbaar.

Mogen we voor deze Actie Kerkbalans weer op uw bijdrage rekenen? Op het bijgaande formulier kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen en op welke wijze.

Alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,



Gilda Polderman  
Predikant  
Dorpskerk



Martine Roomer  
Vz. Wijkkerkenraad  
Santpoort



Heili Heinink  
Vz. Wijkkerkenraad  
Velsbroek

PS. Als u kiest voor automatische incasso, neemt u ons veel werk uit handen.